



Χριστούγεννα 2021

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 128η
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρόσ

Τόν Ιερό Κλῆδο καὶ τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ιστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων.

Άγαπητοί μου πατέρες Ιερεῖς καὶ Διάκονοι τοῦ Θεοῦ τοῦ Υψίστου,
Όσιώτατοι Μοναχοί καὶ Μοναχὲς
καὶ χριστιανοί μου εὐλογημένοι,

Χριστούγεννα γιορτάζουμε καὶ πάλι, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ συνθῆκες τοῦ βίου μας εἶναι ὀδυνηρὲς καὶ προκαλοῦν ἀγωνία καὶ φόβο.

Δὲν ἦταν βεβαίως ἀνετες καὶ οἱ συνθῆκες τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας. Ἀλλά μέγα εἶναι τό γεγονός πού σημάδεψε γιά πάντα τήν ἀνθρώπινη ἴστορία.

Ἐπὶ καίσαρος Αύγουστου, κυοφοροῦσα ἡ πάναγνη Παναγία μας, ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ναζαρὲτ στὴν Βηθλεέμ, μαζὶ μὲ τὸν μνήστορα Ἰωσὴφ γιά νὰ ἀπογραφεῖ. Καθόλου εὔκολο τὸ πρᾶγμα καὶ μάλιστα ἐκείνη τὴν ἐποχὴ γιὰ μία ἔτοιμόγεννη γυναίκα. Ἐπέστη, ὅμως, ὁ καιρὸς ὁ τῆς γεννήσεως καὶ τόπος ἦν οὐδὲις τῷ καταλύματι... Νὰ μία ἄλλη μεγάλη δυσκολία. Δὲν ὑπάρχει διαθέσιμος τόπος γιὰ νὰ γεννήσει ἡ

ταλαιπωρημένη καί ἀπό τό ταξίδι Παρθένος Μαρία. Καθόλου τόπος! Ὑετοί ό Χριστός γεννᾶται στὸ σπήλαιο καὶ κατακλίνεται στὴν φάτνη τῶν ἀλόγων! Ωστόσο, ἡ Θεϊκὴ παρουσία Του, τὸ πτωχὸ σπήλαιο τό μεταμόρφωσε σὲ τερπνὸ παλάτι! Ναί, γιατί τὸ παλάτι τὸ κάνει ὁ βασιλεὺς, χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ ὄποιου καμμιὰ ἀξία δὲν ἔχει κανένα παλάτι!

Ο ἄνθρωπος ποὺ εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζει αὐτό πού εἶπε ὁ Χριστός γιά ὅσους τόν ἀκολουθήσουν· «Ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ θλῖψιν ἔξετε» (Ιωάν. ιστ' 33)...«ἀλλ' ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται» (Ιωάν. ιστ' 20). Καί δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι παρομοίασε τόν ἀγῶνα τοῦ χριστιανοῦ μέ τόν τοκετό, ὅπου ὁ πόνος τῆς γέννας μεταβάλλεται σέ χαρά, ἐπειδή ἄνθρωπος ἔρχεται στόν κόσμο. Ο ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας πού ἐμπιστεύεται τὴν πίστη της, γνωρίζει ἀκόμη πρῶτον μέν, ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι μία ἔμψυχη κατοικία, δεύτερον δέ, ὅτι ὁ ἐκ παρθένου τεχθείς Κύριος καὶ Θεός μας, ἐπιθυμεῖ, ὅσο τίποτε ἄλλο, νὰ κατοικήσει μέσα σ' αὐτὴ τὴν κατοικία. Ἐχοντας ὅμως αὐτογνωσία ὁ πιστός, ξέρει ὅτι καὶ στὴν δική του ὑπαρξή δὲν ὑπάρχει τόπος ἀξιος νὰ φιλοξενήσει τὸν Θεό. Βλέπει τὴν ψυχή του ὅμοια μὲ σπήλαιο ἔρημο καὶ μισογκρεμισμένο¹.... Άλλα, ἐν τούτοις, γνωρίζοντας τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, δὲν ἀπελπίζεται καὶ τὸν παρακαλεῖ, ὅπως τότε δὲν ντράπηκε νὰ γεννηθεῖ στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ἔτσι καὶ τώρα νὰ καταδεχθεῖ νὰ εἰσέλθει καὶ νὰ κατακλιθεῖ στὸ σπήλαιο τῆς δικῆς του ψυχῆς τῆς ἀμαρτωλῆς...

Πρόκειται, βέβαια, γιὰ ἀληθινὴ εἴσοδο καὶ πραγματικὴ ἐνωση, ποὺ ἐπιτελεῖται μὲ τὴν Θεία Κοινωνία!

Γεννᾶται ὁ Χριστὸς μέσα μας καὶ κατοικεῖ στὴν καρδιά μας, μεταμορφώνοντάς την σὲ τερπνὸ παλάτιο! Άλήθεια, πόσο μεγάλη ἡ εὐεργεσία! Ὁποιος κοινωνεῖ, μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης, δὲν εἶναι πλέον μόνος, ἀλλὰ εἶναι μαζί μὲ τὸν Χριστό, τὸ τριστύλιο Φῶς, ποὺ φωτίζει ὅλο τὸν κόσμο. Μαζί μὲ τὸν Χριστό μεταμορφώνεται ὁ πόνος μας σὲ χαρά, ὁ Σταυρός σὲ Ανάσταση!

Ἄγαπητά μου παιδιά,

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτρέπει κανείς μας νὰ μὴν φανεῖ ἀγνώμων πρὸς τὸν εὐεργέτην καὶ πονηρὸς ζηλότυπος, ἀλλὰ ὅλοι μας νὰ προσέλθουμε πρὸς τὸν ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντα καὶ ἀντὶ ἀλλων ύλικῶν δώρων νὰ προσφέρουμε εὐχαριστίες δοξολογικές καὶ ἀρετές!

Ο ἀπόστολος Παῦλος γίνεται πιὸ συγκεκριμένος. Ἄς ἀφήσουμε, μᾶς συνιστᾶ, τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἃς ἐνδυθοῦμε τὰ ὅπλα τοῦ φωτός.

¹ Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως.

Ἄς νεκρώσουμε τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνεία, ἀκαθαρσία, πάθος, ἐπιθυμία κακή, καὶ τὴν πλεονεξία, ποὺ εἶναι εἰδωλολατρεία. Ὄλα αὐτά, δυστυχῶς, κάνουν ἀβίωτο τὸ βίο μας καὶ φέρνουν ἐπάνω μας τὴν ὁργὴν τοῦ Θεοῦ! Ναί, ὁ Θεός μας εἶναι ἀγάπη καὶ ἐπειδὴ μᾶς ἀγαπάει μᾶς παιδαγωγεῖ, ὅταν βλέπει νὰ κινδυνεύει ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μαζί Του... Αὐτός ὁ ἀγῶνας μας, γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν, τελικά θά μᾶς ἀναδείξει -μέ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ- σὲ ἀληθινούς ἀνθρώπους.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ πίστη τῆς Ἑκκλησίας δὲν ἔχει καμμιὰ σχέση μὲ τὴν ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου ἀπλὴ παραδοχὴ τῆς ὑπάρξεως μίας ἀνωτέρας δυνάμεως, γενικῆς καὶ ἀορίστου, ποὺ ἐνδεχομένως ὀνομάζει Θεό! Ἡ Ἑκκλησία ἔχει τὸν μόνον ἀληθινὸν προσωπικὸν Θεὸν καὶ γι' αὐτὸν εἶναι καὶ ἡ Ἱδια μία καὶ μοναδική! Αὐτὸς ὁ Θεός ἐπιθυμεῖ σχέση μαζί μας! Σχέση ἀγάπης!

Ο Κύριος ἔρχεται, γεννᾶται σήμερα καὶ κάνει τὴν δική Του ἀπογραφή. Ζητεῖ καὶ καταγράφει ὅσους εἰλικρινὰ πιστεύουν στὴν ἐνανθρώπισή Του, τὸν ἀκολουθοῦν καὶ τὸν ὑπακούονταν ὡς Θεὸν ἀληθινόν! Τοὺς γράφει στὸ βιβλίο τῆς Ζωῆς!

Μακάριοι καὶ τρισευλογημένοι ὅσοι θὰ γραφοῦν ἐκεῖ! Ἐμεῖς ποὺ βαπτιστήκαμε ἥδη ἔχουμε καταχωρηθεῖ σ' αὐτὸν τὸ βιβλίο καὶ μακάρι νὰ μὴν ζητήσουμε ποτέ νὰ πάρουμε «τὰ δικαιώματά μας» καὶ νὰ μεταδημοτεύσουμε! Χρειάζεται, ἄραγε, νά εξηγήσω τὸ γιατί;



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τούς Ἐφημερίους): Η παροῦσα Ἐγκύλιος νὰ ἀναγνωσθεῖ εὐκρινῶς, στὸ ἐκκλησίασμα τῆς 25ης Δεκεμβρίου, μετά τὴν ἀνάγνωση τοῦ Ιεροῦ Εὐαγγελίου.

Ἐσωτερική Διανομή:

Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.